

Wij komen het dichtst bij het Grote  
als wij groot zijn in nederigheid !

†

BID VOOR DE ZIEL van de Heer

## **VALERE DENIJS**

echtgenoot van Mevrouw

### **MARIETTE DE BACKER**

geboren te St. Blasius-Boekel, de 16 maart  
1921 en godvruchtig overleden te Ninove,  
de 20 juli 1968. Gesterkt door de HH.  
Sakramenten der Zieken en de Pauselijke  
Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart  
Strijder 1940-1945

Wij danken U, Heer, om de man en de  
vader die ons leerde leven en sterven. Gij  
zijt tot hem gekomen in de schemer van  
de avond, met de bloemen van zijn ver-  
leden, die Gij fris gehouden hebt in uw  
korf. De schoonste bloemen van hem zijn :  
zijn werkkraft, zijn waarachtigheid en  
zijn sterk gelovig-vertrouwen.

Wij danken U, Heer, om onze begaafde  
vader, de waarachtige vriend van iedere-  
en, omdat hij de kunst bezat het geluk  
aan iedereen te gunnen. Zijn duurzaam gel-  
luk droeg de bescheiden naam : tevreden-  
heid.

Wij danken U, Heer, om de voorspoed  
die hij nu met ons gekend heeft. Er lig-

gen veel uren bekommernis en verborgen  
lijden in vermengd. Voor hem was ont-  
spanning in al zijn bedrijvigheid : werk en  
vooruitgang. Hoe dikwijls zegde hij niet :  
kom, vooruit. De tranen van de aarde  
hebben niettegenstaande alles zijn stille  
glimlach in bloei gehouden.

Wij danken U, Heer, voor de vele jaren  
dat wij mochten genieten van de zonnige  
vrede en de liefde van deze goede man,  
voor zijn grote hartelijkheid, voor het wen-  
ken van zijn voorbeeld, voor zijn leven  
dat opging naar U, en voor zijn ontroe-  
rende dankbaarheid tot op de laatste dag.

Heer, wij voelen op dit ogenblik uw  
starende blik op ons hart gelijk de zon op  
de verlaten akker waar het oogsten is af-  
gelopen. Wij zijn bedroefd en toch in volle  
overgave om deze man, om gans zijn le-  
ven, zijn kracht, zijn steun. Wij vragen de  
kracht, er meer op uit te zijn te troosten  
dan getroost te worden, want door ons te  
geven, krijgen wij en door echt kristelijk  
te leren sterven, verrijzen wij tot het eeu-  
wig leven.

Dierbare echtgenote en kinderen, dank  
om uw liefdevolle zorgen, U vertrouwd ik  
de Heer.

Voor uw sympathiebetuiging en  
gebeden danken U beleefd :

**De familiën Denijs, De Backer, De Ridder,  
Janssens en De Saedeleer.**