

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.



TOT VROOM AANDENKEN VAN

DE HEER

Victor - Jozef DENIJS

echtgenoot van Mevrouw

Celine, Magdalena WILLEMS,

geboren te St.-Blasius-Boekel op 11 augustus
1913 en overleden in de St.-Elisabethkliniek
te Zottegem op 3 mei 1976,
bediend door de HH. Sakramenten.

« Waakt, want gij weet niet op welk uur
de Heer zal komen... weest dus gereed ».

Evang. Matth.

« Indien Gij op onze ongerechtigheid acht-
slaat, Heer, wie zal het dan bestaan? Maar
bij U is barmhartigheid en overvloedige ver-
giffenis ».

Ps. 129.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, familie-
leden en vrienden, ik dank U voor de gene-
genheid die ik bij U gevonden heb. Blijft
mij steeds gedenken : Uw gebed voor mij
weze de band die ons in liefde verbonden
houdt.

Blijft getrouw aan God : op de drempel
der eeuwigheid ziet men zo klaar in dat er
van heel het leven niets anders overblijft
dan wat men voor God heeft gedaan.

« Laten wij bidden : Wij smeken U, o Heer,
ontsla de ziel van Uw dienaar van alle zon-
deband, opdat hij voortaan met U moge le-
ven ; vergeef hem, in Uw oneindige barm-
hartigheid al wat hij uit menselijke zwakheid
in dit aardse leven misdeed ».

(Kerkelijk gebed)

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil de vier akten bidden.

De families DENIJS, WILLEMS, DE RIDDER,
HAUWSTRAETE,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Drukk. DE RUYVER, Nèerstraat 16, Brakel