

Heer, Gij schonk ons zulke goede moeder tot ons geluk, nu roept Gij ze tot de Hemel : Uw heilige wil geschiede.

†

ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

ZOÉ DENYS

weduwe van

PIERRE BAUWELINCKX

geboren te Herne, de 5 Maart 1898,
overleden te Tollembeek, de 22 September 1950,
voorzien van de HH. Sacramenten.

Zij was een zorgzame moeder, vol tederheid voor haar kinderen, vol liefde tot God en neerstigheid voor haar huisgezin. H. Greg.

Mijn kwaal was zonder hulp en ongeneesbaar, nochtans heb ik gezwegen, ik heb niet geklaagd omdat Gij het waart, o Heer, die mij beproefdet.

Werkzaam van haar jongheid af, eenvoudig en rechtzinnig van harte, met de vreeze Gods bezield, bewandelde zij standvastig de wegen des Heren en stierf in vrede. Job.

Bemide Kinderen, lieve Kleinkinderen, altijd hebben wij elkander tederlijk bemind, geholpen en bijgestaan. Gij hebt u geen moeite gespaard om mij, gedurende mijn ziekte, dag en nacht bij te staan. Hebt hartelijk dank. Met de dood zal onze liefde niet verminderen ; gij zult mij dikwijls indachtig zijn in uwe gebeden en van uit den hemel, met Gods hulp, sta ik u bij.

Vaarwel en heb dank, geachte Familieleiden en Vrienden, voor al het geluk dat gij mij in mijn laatste dagen hebt verschaft.

JEZUS, MARIA en JOZEF, wees mijn heil !
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht !

R. I. P.



Heer en Mevrouw
René DESMET-BAUWELINCKX,
hun zoon Roger,

Heer en Mevrouw
Omer BAUWELINCKX-MERTENS,
hun kinderen Marie-Christine en Annie,
haar kinderen en kleinkinderen ;

De familiën DENYS, BAUWELINCKX,
VANREEPINGHEN en PIERET,

danken U van harte om Uwe gebeden
en blijken van deelneming bij het af-
sterven van Haar, die ons zo duurzaam
was.

.....
Drukk. J. Vander Roost, Tollembeek.