



Dit weze U een vroom aandenken aan

Marie-Thérèse Hélène De Padt

dochter van wijlen

VICTOR en MATHILDE DURAN.

Zij werd geboren te Viane op 31 juli 1905 en is na een leven van gedienschtigheid zachtjes ontslapen op 28 december 1986 in het rustoord « Denderoord » te Geraardsbergen (Overboelare), gezalfd met het H. Sakrament van de zieken.

« Er is veel weelde in het weldoen »

Na een leven van toewijding en offer, is tante zachtjes van ons heengegaan. Zij heeft er op het einde zo intens om gebeden, om andere mensen niet tot last te zijn. Onopvallend, en totaal gegeven aan de zorg voor haar dierbaren, heeft zij haar levenstaak op een schoonmenselijke en door eenvoudig gebed gedragen wijze volbracht. Zij was er als men haar nodig

had, zij luisterde en hielp, en elkeen mocht bij haar aankloppen. In kommer en zorg was zij een ware steun, en hielp zij dragen. Wij zullen haar missen, maar dankbaarheid om haar eenvoudige goedheid, helpt ons, ons verdriet te dragen. Onze-Lieve-Vrouw van de H. Stede was haar zo nabij, dat zij in grote verering steeds haar toevlucht nam tot haar Hemelse Moeder. Zij was als het ware steeds met Maria in gesprek, om naar ons te kunnen luisteren en altijd weer met open handen klaar te staan om te helpen... Haar hoge leeftijd en verzwakte gezondheid maakten haar afhankelijk van de goede zorgen van het personeel van het rustoord en het trouwe bezoek van haar familieleden. Dank om uw toewijding. Zij was blij om elk bezoek en als pijn en kommer haar deel werden was zij geheel bereid om naar Onze-Lieve-Heer te gaan.

Heer, geef haar nu rust en vrede in Uw huis.

O.-L.-Vr. van de H. Stede, bid voor ons.

DE FAMILIE DANKT U,

om Uw gebed en christelijk medeleven.