



TOT VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

Andréa-Elisa

DEPAEMELAERE

echtgenote van

de Heer André VERCRUYSE

geboren te Anzegem op 18 december 1921 en godvruchtig overleden te Oudenaarde in het O.-L.-Vrouw-Ziekenhuis, op 25 maart 1979, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Begraven te Tiegem op 31 maart.

Jong, al te jong is Andréa onttrokken aan de genegeheid van haar huisgenoten, haar familie en omgeving.

Gesproten uit het kinderrijke gezin Depaemelaere in Anzegem, had zij van jongsaf geleerd met anderen rekening te houden, te delen, overeen te komen. Zij was goed voorbereid om de zes kinderen die nu om haar treuren, groot te brengen en ze alles te geven wat een moeder geven kan.

Zij kon hopen op een gelukkige toekomst, liefdevol en genegen omringd door een schare welopgevoede kinderen, schoonkinderen en lieve kleinkinderen. Het heeft niet mogen zijn. Een onverbidde ziekte heeft haar op enkele maanden geveld.

Beste André, lieve kinderen en kleinkinderen, ik

ben niet meer midden onder jullie. En toch ben ik niet ver, hoe het er ook de schijn mag van hebben. Ik blijf met jullie verenigd over het graf heen. De tijd dat ik hier op aarde was, was kort. De tijd dat jullie hier zijn, is, al werd je honderd jaar, ook kort, zo kort. Dan komen wij allen weer samen in de eeuwigheid waar iedereen met liefde, maar ook naar rechtvaardigheid, zijn eeuwig leven toegewezen krijgt. Vaarwel ! We zien elkaar terug !

De Heer André VERCRUYSE, haar echtgenoot,
Mevrouw Achiel VERCRUYSE-D'HONDT,
haar schoonmoeder,

De Heer Roger VERCRUYSE,
Mevrouw Jean-Marie COPPENS-VERCRUYSE
en kinderen Peter en Anja,

De Heer Marc VERCRUYSE,
De Heer en Mevrouw Patrick DEWAELE-VER-
CRUYSE,

De Heer Rudy VERCRUYSE,
De Heer Martin VERCRUYSE,
haar kinderen en kleinkinderen,

De families DEPAEMELAERE-DECANDT,
VERCRUYSE-D'HONDT,

danken voor uw gebeden
en blijken van medeleven.

Rouwleiding E. Vuylsteke, Avelgem
Drukk. D. Allegaert