

" De nacht loopt ten einde.
de dag breekt aan." (Rom. 13,12)



In dankbare herinnering
bidden wij voor

ZUSTER HONOREE

Leontine De Paep

Zij werd geboren te Temse op
6 december 1906.

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congre-
gatie van de Zusters van de Heilige Vin-
centius a Paulo te Deftinge op 11 juli 1930.
Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
te Deftinge op 30 april 1996.

Voor uw medeleven en gebed danken U :

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De Algemene Overste en de Zusters van
Deftinge

De families De Paep-Firlefijn

Nu de liturgische gezangen nog nazinderen
van intense paasvreugde en de natuur ons
nodigt tot bewondering van Gods schep-
pingswerk, werd Zuster Honoree geroepen
tot een blijvende verrijzenisvreugde en een
eeuwige aanschouwing van de Schepper
zelf.

Zuster Honoree mag terugblikken op een
lang en gelukkig leven. Wij danken de Heer
om die gave.

Zij was een stille, eenvoudige zuster. Jaren
lang heeft zij met haar taak in de keuken
bijgedragen tot het apostolaat van de kloos-
tergemeenschap in dienst van zieken en
bejaarden te Nevele, Gullegem en Zegelsem.
Toen het lijden haar deel werd, heeft zij
in stilte en zonder klagen het kruis aan-
vaard en in Gods handen haar laatste jaren
vertrouwwol neergelegd.

Zij was dankbaar om elke kleine attentie.
Haar familie, die haar trouw kwam bezoeken,
bleef ze diep genegen.

Heer, wij bevelen U onze dierbare
overledene zuster aan.

In U heeft zij geloofd.

Op U heeft zij haar hoop gesteld.

Bij U vindt ze nu na een leven van bidden
en werken de eeuwige rust.

Moge zij met allen die zij lief had en die
haar zijn voorgegaan nu delen in de eeuwi-
ge verrijzenisvreugde van de Heer.