



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

**Mijnheer André DE PAEPE**

echtgenoot van

**Mevrouw Paula BULTINCK**

geboren te Wetteren, op 1 februari 1908  
en overleden te Brussel, op 7 maart 1970,  
na een korte ziekte, gesterkt door  
de genademiddelen van Onze Moeder  
de Heilige Kerk en de Pauselijke Zegen  
« in articulo mortis ».

---

Hij was een deugdzaam en ieverig man,  
een teder vader die het aandenken der  
braven verdient.

Met kalmte heeft hij de beproeving ge-  
dragen, zelden kwam een klacht over zijn  
lippen.

Niemand kan aan de dood wederstaan.  
Zij komt onverwachts en gaat voor niemand  
achteruit. (H. Aug).

Dierbare echtgenote, kinderen en klein-  
kinderen, wij hadden elkander lief, de  
scheiding zal hart wezen. Gedenkt mij in  
uwe gebeden, tot wederziens. Mijn Jezus  
barmhartigheid.

Mevrouw André DE PAEPE, geboren Paula BULTINCK,  
haar kinderen en kleinkinderen,

**Uw deelneming in gebeden en rouw was voor ons een  
innige troost. Daarom betuigen wij U onze oprechten dank.**