



De rechtvaardigen zullen leven in eeuwigheid. hun loon is bij de Heer.



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

Mijnheer

FRANS - XAVEER DE PAEPE

weduwnaar van Mevrouw

HENDRIKA DE PROOST

Lid van de Bond van het H. Hart,

Vereerd met de Burgerlijke Eretekens van 1e en 2e Klas,
met de Herinneringsmedalie van het Eeuwfeest en
met het Ereteken van Moed en Zelfopoffering,

geboren te Antwerpen de 18 Augustus 1871 en
godvruchtig overleden te Denderleeuw
de 14 Maart 1951.

gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Het is geschied zoals het de Heer beliefd, Zijn heilige Naam zij gezegend.

Hij was eenvoudig en oprecht van herte, vreesde God en vluchtte het kwaad.

Schoon en vroom als hij geleefd heeft schonk hij zijn ziel aan God terug.

Ten Paradijze geleiden hem de Engelen, opdat hij daar in de heilige Stad, de eeuwige rust moge genieten.

Geleefde kinderen en kleinkinderen, dank voor uw zorgen; blijft mij gedanken in uw gebeden opdat wij elkander eens terugvinden bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 dagen ailaat

Mijnheer en Mevrouw Vincent DE PAEPE-
DE BRAKELEER,

Mijnheer en Mevr. Alfred GOBERECHT-
DE PAEPE,

zijn kinderen;

Mijnheer William DE PAEPE,

Mijnheer en Mevrouw Jozef DAEM-GO-
BERECHT,

Mejuffer Godelieve GOBERECHT,

Mejuffer Frieda GOBERECHT,

Mijnheer Freddy GOBERECHT,

zijn kleinkinderen;

De familiën DE PAEPE, DE PROOST en
COUCK

danken U voor uw deelneming en gebeden.

Drukk. H. Couck-Staels. Denderleeuw