



BEWAAR IN UW HERINNERING
EN GEDENK IN UW GEBED

DE HEER
Germain DE PAEPE
Echtgenoot van Mevrouw
Rachel D'HONDT

geboren te Asper op 12 september 1909, en god-
vruchtig overleden in het O.L.-Vrouweziekenhuis
te Oudenaarde op 1 mei 1995.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

Na een leven van hard werken en zorgen voor zijn
gezin, na vele jaren van ziekte en pijn, maar ge-
steund door zijn geliefde echtgenote en kinderen,
is vader van ons heengegaan.
In eenvoud is hij door het leven gegaan,
vol toewijding en zorg voor ons allen.
Wij danken u, vader, voor het voorbeeld van uw le-
ven, voor alles wat goed en schoon was.

Lieve echtgenote en kinderen,
uw liefdevolle toewijding tijdens mijn ziekte
was mij een grote troost.
Gij waart voor mij een opbeuring en een steun,
toen gij zo dikwijls aan mijn bed hebt gestaan,

mij geholpen en verzorgd hebt.

Wij bidden nu voor vader
geef hem, Heer, na de goede strijd van zijn leven,
de kroon der gerechtigheid
en het eeuwig geluk bij U
in de liefdevolle gemeenschap
van allen die ons zijn voorgedaan
en geef hem de eeuwige rust. Amen.

Rachel D'HONDT, *zijn echtgenote;*
Adelin en Mariette DE JANS-DE PAEPE,
Sylvain en Anny DE PAEPE-REYNAERT,
Etienne en Sonia DE PAEPE-CNUUDE,
Guido en Rita COLPAERT-DE PAEPE,
zijn kinderen;
evenals zijn klein- en achterkleinkinderen en
de families DE PAEPE-D'HONDT-NAESSENS-
MOREELS-DE SCHEERDER,

danken u voor de blijken
van christelijke deelneming.

Namis: Dinsdag 23 mei 1995 om 19 uur

Drukkerij Debock-Asper