



*Alleen de dingen waarmee je sterven mag,
waren de moeite om mee te leven.*

Dankbare herinnering aan

de Heer
Gilbert DE PAEPE

*geboren te Schaarbeek op 2 april 1932 en in de
ouderlijke woning zacht in de Heer ontslapen op
10 juli 1993, gesterkt door het sakrament
der Ziekenzalving.*



Namis : woensdag 28 juli 1993 om 18.30 uur.

De families DE PAEPE en VAN LANCKER,
danken U van harte voor uw aanwezigheid en
uw gebed.

Vanuit het landbouwersleven waar Gilbert mee
vergroeid was, had hij geleerd, zoals een
Vlaams dichter het uitdrukt:

*Altijd brengt de aarde voedsel voort,
altijd zal er zomer en winter zijn:
zaaitijd en oogsttijd.*

*Altijd zijt Gij een betrouwbare God:
Gij geeft ons voedsel voor vandaag
en onze toekomst is veilig bij U.*

Op het ritme van de seizoenen had Gilbert ge-
leerd te ploegen en te zaaien, te mesten en te
wieden, te oogsten en te maaien, te danken en
genieten van volbrachte taak. Het viel hem hard
toen dit niet meer kon. De laatste maanden wa-
ren maanden van los laten. Hij kon terugblik-
ken op een leven van taai doorzettings-
vermogen, van werkkraft en goed humeur.
Met wijsheid en kracht had hij gebouwd naar
een goede oogst. Voor zijn familie was hij een
geliefde broer en nonkel, een man die vertrou-
wen wist te waarderen.

Mogen allen die mij gekend hebben voor mij
willen bidden en moge hun gebed in zegen op
hen terugkeren.

Hij ruste in Gods vrede.