



Dankbare herinnering aan
MEVROUW

**Joanna Margareta
DE PAEPE**

weduwe van de heer **Gentiel VLIEGHE**

geboren te Berchem-Vl. op 28 juli 1898
en overleden te Oudenaarde
op 9 maart 1997.

Rijk aan jaren en verdiensten
is moeder rustig van ons heengegaan.
Doorheen de lange weg,
die zij bewandelen mocht,
loopt als een gouden draad
haar overgrote levenskracht.

Zij was een sterke vrouw,
wilskrachtig, ondernemend,
en rijkelijk begaafd van geest
en van gemoed.

Het beste van zichzelf
heeft zij aan haar gezin gegeven,
vooral een diep vertrouwen in het leven.

De familie dankt U voor uw troostende
blijken van deelneming.