

Dankbaar aandenken aan
de heer

Julien DE PAEPE

weduwnaar van mevrouw
Julia Hoebeke

geboren te Scheldewindeke op
5 december 1924 en overleden te
Zottegem op 11 september 2003,
gesterkt door het sacrament der zieken.

De families De Paepe, Hoebeke en
Rembaut danken u oprecht voor de
blijken van medeleven.

Een vriend is van ons heengegaan.
Helaas kon je je tegenstander niet
verslaan.

Goede en kwade dingen kruisten je
levenspad.

Maar in voor- en tegenspoed heb je
het leven liefgehad.

Julien, je hebt je strijd gestreden.
Moge je rusten in vrede.

Alleen je lichaam is weggenomen,
niet wie je was of wat je zei.

In stilte blijven we je ontmoeten.