

Heer, geef haar de eeuwige rust!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE, SYLVIE DE PAEPE,

weduwe van Mijnheer

RICHARD VEKEMAN,

geboren te Balegem, de 1 juli 1880
en godvruchtig overleden te Oosterzele,
de 29 oktober 1962.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

LID v/d GODVRUCHTIGE GENOOTSCHAPPEN.

Zij alleen vrezen de dood, die geen hoop hebben na de dood te zullen leven, voor de Kristenen is de dood een overgang van het tijdelijke naar het eeuwige leven. Zij was eenvoudig en oprecht van hart, werkzaam en bezorgd om de welstand van haar gezin. Zij was een mens van sterk geloof in Gods goedheid en barmhartigheid, en onwankelbaar was haar betrouwen in zijn alles omvattende Voorzienigheid. Voor haar was sterven dan ook een beeld van haar leven: kalm en rustig wachtte zij tot het de Schepper behaagde haar ziel tot zich terug te roepen. De Heer zal haar lonen voor haar deugden, voor de sterkte en geduldige onderwerping aan Gods H. Wil.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel en treurt niet om mijn hoger geluk. Gerust verlaat ik U, want ik weet dat ik u het voorbeeld gaf. Leeft zoals ik leefde en ge zult mogen sterven zoals ik stierf: in vrede en zaligheid.

Ik dank U innig voor al wat gij voor mij deed, bijzonder voor de troost van uw bijzijn in mijn laatste dagen, het was mij een sterkte in het sterven. Bidt veel voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. af.)

Drukkerij Lourdault' Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Mevrouw Weduwe Gomar VEKEMAN-MARTENS en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Germain MATTHIJS-VEKEMAN en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Marcel VEKEMAN-MARTENS en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Honoré DE LANGHE-VEKEMAN en kinderen ;

De Familie DE PAEPE ;
De Familie VEKEMAN ;
De Familie DE ROO ;
De Familie BRACKE,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.