



HERINNERING

aan een mens die voor zijn God,
voor zijn familie en vrienden
trachtte goed te leven.

René Frans DE PAEPE

echtgenoot van PAULA COOREMAN

geboren te Appelterre-Eichem op 12 augustus
1912 en na een zwaar ongeval te Appelterre
overleden op 25 september 1975.

"Heer God, WIJ BEGRIJPEN NIET, dat plots een
duurbaar mens, als echtgenoot en vader, als
geliefd familielid en vriend, zo vlug wordt
weggeslagen uit ons midden. Wij staan sprake-
loos stil tegenover Uw Woord van eeuwig
leven, waarin hij oprecht en vertrouwd wist
te geloven. Onze liefde voor hem doet pijn,
bij de herinnering aan zijn eenvoudige dienst-
baarheid, aan zijn bescheiden meevoelen in
verdriet en vreugde van anderen, aan zijn on-
vervangbare aanwezigheid...

"Wij brengen U het offer, Heer, van een
vader die trachtte zijn best te doen met zijn
diepgelovige echtgenote, voor wie dit offer zo
moeilijk is te brengen. Wij voelen mee, als
zijn kinderen, als zijn broers en zuster, als zijn
familieleden en vrienden. Wij staan eerbiedig
stil bij Uw aanvaarden Heer, van deze mens,
zoals Gij de verlossende Christus aanvaard
hebt met Zijn leven en dood...

"Wij trachten de moed terug te vinden, tel-
kens wij door een dergelijk verlies worden
getroffen. WIJ GELOVEN VERDER in de vreug-
de van het leven, dat nooit meer voorbijgaat...
Want voor deze man en voor ons allen hebt
Gij, God, Uw Zoon geschonken als de VER-
REZEN CHRISTUS, onze Heer..."

Bid verder voor de onsterfelijke bezieling van
deze mens, voor hen die samen treuren bij
zijn heengaan en voor de moed om niettegen-
staande de dood... toch verder gelukkig te
leven. Wij danken U oprecht.



**De families De Paepe, Cooreman,
Van Der Poorten en Stout**

**danken U zeer om uw gebeden
en vele blijken van deelneming.**

Uitg. De Vriese W., Appelterre.