

†

BIDT VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

ROBERT DE PAEPE

Weduwnaar van Mevrouw

MARIA SONCK

geboren te Antoing op 26 april 1904
en overleden te St.-Amandsberg
(St.-Amanduskliniek) op 9 maart 1981,
na het Sakrament der Zieken ontvangen
te hebben.

Zoals vader geleefd heeft, zo is hij ook
van ons heengegaan: onopvallend, in stilte
en eenvoud, in volledige overgave aan Gods
H. Wil, hij wou niemand tot last zijn.

Voor twee grote idealen heeft hij geleefd,
voor zijn gezin en voor zijn werk. Plichtsge-
trouw heeft hij zich daarvoor totaal ingezet en
zijn leven gegeven zonder aan zichzelf te
denken, zonder zichzelf iets toe te geven.

Maar toen mama naar de hemel was gegaan
en de kinderen één voor één, hun eigen weg
in het leven hadden gebaad, toen beschouw-
de vader zijn taak hier op aarde als volbracht
en heeft hij zich in de eenzaamheid van zijn
huis zich iedere dag voorbereid op zijn ont-
moeting met God. Hij leed om de afwezigheid
van onze blijde en optimistische moeder. Zij
was de zon in zijn leven en in huis. Hij dacht
na over zijn leven, over zijn gezin. Hij zocht
hoe hij op een of andere wijze, attentievool
en onopgedrongen zijn kinderen en kleinkin-
deren een plezier kon doen. Hij was zeer
gelukkig wanneer hij rondom zich zijn familie
verenigd zag.

Vader, wij danken u om het mooie voorbeeld
dat gij ons gegeven hebt. Gij waart weinig
van zeg maar konsekwent en rechtvaardig,
soms wat teruggetrokken en moeilijk te berei-
ken. Op ons leven hebt gij een diepe stem-
pel gedrukt. Iedere dag badt gij 's morgens
uw opdracht van de dag. Vrij plots en onver-
wacht werd de gave van uw leven door God
aanvaard. Gij waart bereid. Blijf samen met
moeder van uit de hemel op ons waken.

De Heer en Mevrouw
Antoine DE PAEPE-DE JAEGER
en Bart, Hilde, Kathleen en Steven,
Eerwaarde Heer André DE PAEPE,
onderpastoor,

De Heer en Mevrouw
Joël DE PAEPE-BAERT
en Geert, Bert en Joke,

De Heer en Mevrouw
Paul DE PAEPE-SCHALCK
en Wim, Anneke en Leentje,

De Heer en Mevrouw
Freddy DE SPIEGELEIRE-DE PAEPE
en Dirk en David,

De Heer en Mevrouw
Marc DE PAEPE-DOBBELAERE
en Ellen en Gretel,

zijn kinderen en kleinkinderen;
De families DE PAEPE, SONCK en SYMOENS

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Begravenissen en Crematies huis Cornelis
Gentstraat 173, St.-Amandsberg, Tel. 51.14.31