

«Geloofd zij Jezus-Christus».



Gedenk in uw vrome gebeden
de ziel van
MEVROUW

SERAPHINE DE PAEPE

weduwe van Mijnheer

Polydor VAN OYCKE

Geboren te Ophasselt op 2 april 1896
en godvruchtig overleden in het Rustoord
«Najaarszon» te Brakel op 20 januari 1984,
gesterkt door het sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wie haar gekend heeft, heeft haar bemind om haar vriendelijkheid en haar opgewektheid. Ze was een goede huisvrouw, een oprechte kristen moeder van de goede oude stempel. Deugd en wijsheid waren haar schatten.

Na haar actief leven heeft ze menig jaar de rust en het geluk van «Najaarszon» mogen genieten, waar ze door haar medebewoners zeer geëerd werd.

In vrede heeft ze geleefd, in vrede is ze stil gestorven, nadat ze haar lijden schoon doorleefd heeft.

In dank voor alles wat ze voor ons gedaan en betekend heeft, willen we in een oprecht gebed haar toevertrouwen aan de barmhartige Vader.

„ Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat ze kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht
verbeide Vaderhuis, hun toebereid. „

Maria, Gij die onze hemelse Moeder zijt, bid tot Uw Zoon voor Seraphine die u steeds op een bijzondere wijze geëerd heeft.

De families DE PAEPE, MARTENS, VAN
OYCKE en TERRIJN

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming en gebed.

Drukk, L. De Ruyver - Brakel