

O Maria, mijne Koningin, op U heb ik steeds al  
mijne hoop gesteld.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Nathalie-Virginie De Paermentier**

echtgenoot van

Mijnheer Henri DE VRIEZE,

geboren te Bevere-Oud. den 18 Februari 1868 en aldaar  
godvruchtig overleden den 6 Juni 1942,  
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van den parochialen H. Hartebond voor vrouwen en  
der Confrerie van de H. Barbara.

†

Mijn kind, wandel voor Mij in oprechtheid, en zoek Mij  
altoos in den eenvoud uws harten. *Nav. IV, 1.*

Hoe trouw heeft de dierbare afgestorvene haar leven ge-  
richt naar dit gewijde woord! Met haar aangeboren een-  
voud zocht zij nooit haarzelf, maar betrachtte op elk  
oogenblik, in stilte vóór 't aanschijn van den Heer, haar  
vollen plicht te doen. - Bittere klachten kwamen haar nooit  
over de lippen, want geleid door haar eenvoudig en sterk  
geloof erkende ze steeds Gods wijze schikking in alles wat  
voorkwam. - En hoe heeft ze, bewust van eigen zwakheid  
haar leven lang elken Vrijdag haar goddelijken Meester  
niet opgezocht in zijn Liefdesacrament, om Zijn licht en  
troost op te vangen voor den harden strijd van 't leven!  
Zoo mocht zij betrouwvol bij de eindbeproeving opzien  
naar 't H. Hart van Jezus en in kinderlijk geloof het woord  
hernemen der H. Margaretha: «In het aanbiddelijk Hart  
van Jezus ligt al mijne hoop.»

*Epist. 40.*

Op U, o Hemelmoeder Maria, heeft ze steeds haar volle  
betrouwen gesteld! Elke dag dien ze aanving stelde ze steeds  
onder uw moederlijke Bescherming; en hoe dikwijls toch  
ging te midden harer dagelijksche bezigheden haar gebed  
en haar offertje tot U! Zoo bleef tot het laatste uur toe haar  
grootte kommer: U nog eens te mogen gaan groeten en uw  
moederliken zegen te vragen in uw haar zoo geliefd ge-  
nadeoord van Kerzelare. O Maria, van in de kinderjaren  
is zij uw trouw kind geweest, wees Gij thans haar beste  
voorspraak bij den oppersten Rechter!

Dierbare echtgenoot, die steeds zoo trouw aan mijn zijde  
hebt gestaan en met wie ik nog lang samen gelukkig wilde  
leven, troost u toch bij mijn onverwacht heengaan! Weet  
dat alleen Gods Wil geschiedde, die ons roept wanneer het  
Hem behaast, en gedenk dat ik in geest aan uw zijde blijf  
en uw goedheid honderdvoudig zal vergoeden door mijn  
voorspraak bij den Heer; zie ook hoopvol naar den Hemel,  
daar verwacht ik u. *En gij, beminde broeder, schoonbroeders- &  
zusters, neven en nichten, hartelijk dank om uw goede zorgen  
& innige genegenheid, wilt mijne ziel gedenken in de H. Mis  
en in uw gebeden; gij vooral, lieve schoonzuster den Heer toege-  
wijd, vergeet mij niet, en tot weerziens bij den Heer.*

*H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.*

(300 d. afl.)