

†

VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Remi De Paermentier

weduwnaar van Mevrouw

Agnès DE BLEECKERE

geboren te Bevere, op 22 januari 1901 en godvruchtig overleden in het Verpleegtehuis "De Samaritaan" te Nukerke, op 24 augustus 1980, versterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en van de Bond van het H. Hart.

Opgeëiste van de oorlog 1914-'18.

—;—

Remi was een volksvriend; hij was graag bij de mensen en de mensen hielden van hem. Zolang hij kon heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in de organisaties. De laatste jaren van zijn leven werd hij getroffen door een ziekte die hem alle bewegingsvrijheid ontnam. Jaren heeft hij van achter het venster moeten toekijken hoe de mensen heen en weer gingen op de straat. Dank zij de goede zorgen van zijn vrouw heeft hij zó vele jaren thuis kunnen doorbrengen. Totdat hij getroffen werd door haar overlijden en hij aangewezen was om opgenomen te worden. In al zijn miserie was hij toch een gelukkig mens dank zij zijn kinderen die hem regelmatig

kwamen bezoeken, maar ook dank zij zijn geloof in God, die zijn vrienden niet in de steek laat. Moge Jezus die hem voorgedaan is in het dragen van zijn kruis, hem nu ook voorgaan om hem binnen te leiden in het huis van de Vader.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, het was voor mij echt een medicijn wanneer ik mij door u omringd voelde. Ik dank er u om en ik bid dat God u moge lonen voor al wat ge voor mij gedaan hebt. Bidt voor mij.

Eerwaarde Zusters en verplegend personeel, gij waart voor mij één voor één een "barmhartige samaritaan", dank om de goede verzorging die ik mocht hebben en vooral voor de toewijding waarmee ge dat alles gedaan hebt.

Namissen :

25 okt. 8.30 u. - 8 nov. 8 u. - 6 dec. 8.30 u.

—;—

Hr en Mw Louis Vanden Haesevelde-De Paermentier en kinderen,

Hr Henri De Paermentier en kinderen,

Hr en Mw Eric Demoor-De Paermentier en kinderen,

De families De Paermentier, De Vrieze, Peyskens,  
De Bleeckere, De Caboter,

danken U voor uw aanwezigheid en uw gebed.

Rouwdienst Bauters  
Eine

Druk. Hollaert  
Eine