

Alles is volbracht !



GELOVIG AANDENKEN AAN

DE HEER

Daniël DE PAUW

Zoon van Oscar en Martha BAUTERS.

Geboren te Oosterzele op 8 juni 1942 en godvruchtig overleden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent op 3 november 1986, gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave gedragen te Oosterzele op vrijdag 7 november 1986.

Bij dit gebroken leven, bij dit ouders-leed, past gewoon een gebed vanuit onze menselijke eilenden :

« Heer God, geef ons sterkte om te dragen. Leer ons méér dan ooit mekaar nabij te blijven. Vergeef wat zonde is, beloon wat Uw wil was. Gedenk God, hoe onder het kruis van Uw Zoon, onze Heer Jezus, Zijn Moeder stond. Daar hebt Gij Haar aan ons allen gegeven als de Moeder van smarten maar ook als de Moeder der grote hoop : zoon, ziedaar Uw Moe-

der. God, Gij die voor alle mensen toekomst hebt, wees onze toekomst, dwars doorheen alle menselijke kruisen.. Wees de toekomst bij U van deze mens, die de kelk van het lijden op zoveel manieren te drinken had. Spreek Uw reddend woord voor hem en voor ons allen en... verlos ons van alle kwaad... »

Beste Moeder, mijn kruis is nu gedragen, Gij hebt het mij steeds opnieuw helpen dragen als de Veronica van de kruisweg : goede Moeder, dank U daarom.

Moeder en vader, mogen de herinnering en gelovig aandenken aan mij en onze broer en zus U ook over dit leed heen helpen. God geve het U.

Beste zuster, broer en verwanten, dank U om wat U voor mij en nu voor moeder en vader doen kunt. God zegene U in Uw eigen levenswegen.

Alles is volbracht... Amen.

Heilige Maria, bid voor ons, kwetsbare mensen, nu en in het uur van onze dood.

Oscar en Martha DE PAUW-BAUTERS,

zijn ouders ;

en de families DE PAUW en BAUTERS

**danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.**

Druk De As, Heistraat, Oosterzele, 62 70 01
Begrav. J. Wanzele, Dorp, Oosterzele, 62 56 47