

Mijn Jezus, barmhartigheid.

† Bid voor de Zielernst van Mevrouw

## IRMA DEPAUW

echtgenote van Mijnheer

Jan-Baptist HOEBEKE

geboren te Ronse, de 27 oktober 1886  
en er godvruchtig overleden de 7 februari 1959,  
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Gelukkig de mens die in zijn leven tracht te zijn  
gelijk hij op het uur van zijn dood wil bevonden  
worden.

De duurzame overledene was een brave vrouw;  
werkzaam, moedig en vlijtig, steeds vol kommer  
en zorg voor haar huisgezin.

Beminde echtgenoot, beste kinderen en familie,  
ik dank U voor uwe liefdevolle zorgen en genegen-  
heid. Ik vraag U een vroom gebed voor mijn  
zielernst.

Verhoor, o Heer, onze gebeden, en geef aan de  
ziel van onze duurzame overledene het verblijf  
van licht en vrede.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

**R. I. P.**

De Heer Jan-Baptiste HOEBEKE ;

De Heer en Mevrouw Marcel HOEBEKE-VANDORPE ;

De familiën DEPAUW-OGEZ en  
HOEBEKE-DEBAETS ;

betuigen U hunnen oprechten dank voor  
de bliken van innige deelneming.

Ronse Druk. Spiers Marc