

†

VROOM AANDENKEN

AAN MEVROUW

Joanna Alphonsina Maria De Pauw

weduwe van

Jules Van Buynder

Geboren te Sint-Pauwels op 27 oktober 1892, en godvruchtig opgenomen in het Vaderhuis om eeuwig te loven en te danken, te Temse op 25 juni 1979.

Voorzien van de H. Sacramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen «in het stervensuur.»

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden en verschillende godvruchtige genootschappen.

Deze goede vrouw verlangde de laatste weken ten zeerste naar de hemel. „Wanneer mag ik vertrekken”, heeft zij dikwijls gezegd en nu heeft de Heer haar uitgenodigd de plaats in te nemen onder het getal van de heiligen bij haar geliefde man en vele andere dierbaren.

God, wij danken U, dat Gij Joanna De Pauw ons hebt gegeven, want zij was een ideale vrouw en moeder en leefde geheel en al naar Jezus' voorbeeld. Werken en zorgen, doorstrengeld met het gebed, dat is in korte woorden gans haar leven samengevat. Na haar gezin, ging haar bezorgdheid naar de vele noden in de samenleving.

De kroon op dit mooie leven kreeg zij van God zelf, die twee van haar dochters riep om als religieuzen te werken in direkte dienst van het Gods Rijk.

Bedankt beste Joanna voor uw prachtig werk onder ons.

Lieve kinderen en kleinkinderen, bedankt voor al uw zorgen en liefde voor moeder en oma,

bizonder in de weken dat zij in het ziekenhuis verpleegd werd.

Blijft vol liefde en ijver voor al het goede in de wereld, want dat alles komt uit de Scheppende Hand van God en bijzonder Gij die u aan de Heer hebt gegeven. Dan blijft gij dankbare kinderen van uw goede ouders. In uw gebeden voor hen beiden, zullen zij u helpen opdat Gods' Zegen uw levensweg begeleidt.

Goede familieleden en vrienden, haar dagelijkse bede voor u is: het moge u allen goed gaan! En zo blijft zij met u verenigd.

Bidden wij allen dagelijks: „Goede God, wij danken U voor dit prachtig leven en vragen U laat haar nu voor altijd bij U uitrusten.”



Uw blijken van deelneming schonken ons veel troost en uw gebed was een kostbare hulp voor onze geliefde overledene.

Daarvoor danken U van harte

De families DE PAUW, VAN BUYNDER,
CHRISTIAENS en DE KEYSER.

Begr. Fr. Gyselincx, Temse - Drukh. W. Buytaert