

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

†

TER HERINNERING AAN HET LEVEN
EN STERVEN VAN
DE HEER

Julius DE PAUW

weduwnaar van Mevrouw
Irma VAN DE WALLE

geboren te Smetlede op 25 augustus 1893 en
aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen op
25 oktober 1977, gesterkt door de H.H. Sakra-
menten der zieken en de Apostolische Zegen.

« Heer, Gij zijt de kracht die in stralend ver-
blijden onze verdrukking keert,
schenk ons uw liefde als lichtend geleide,
niets dat ons dan nog deert ».

Weinigen van ons betonen zoveel geduld, moed
of wilskracht als deze man die ons nu ont-
vallen is.

De lasten van ouderdom en verzwakking die
nochtans pijnlijk waren, deden hem nooit kla-
gen. Het verlies van zijn echtgenote bij de
geboorte van zijn kind ontmoetigde hem niet,
hij was vader en moeder voor zijn zoon en
zette heel zijn leven ervoor in.

Vol wilskracht deed hij zijn dagelijkse taak
en het was hem nooit te veel er nog een
werkje bij te doen.

Om dat te kunnen moet men steunen op een
diepe overtuiging, moet men een lijn leggen in
zijn leven. Dat had deze man gedaan door
het beleven van zijn kristelijk geloof. Zijn ver-
trouwen in God was groot, zijn gebed onge-
veinsd, eerlijk zijn onderhouden van Gods ge-
boden.

We zijn dankbaar voor het leven van deze man
die ook dankbaar was voor de goede zorgen
hem verleend. Moge zijn levensoptimisme en
godsvertrouwen ook de onze worden.

Dhr. en Mevr. Prosper DE PAUW-VAN DE WALLE
Dhr. Romain DE PAUW en verloofde Linda
De families DE PAUW en VAN DE WALLE

**danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw.**

Uitg. : COPPENS, Hoogstraat, Erondegem