

TER HERINNERING AAN HET HEENGAAN  
VAN

## KAMIEL DE PAUW

echtgenoot van

**Victorine Van den Bremt**

**Voorzitter van de kerkfabriek**

geboren te Nieuwerkerken op 3 januari 1895  
en er overleden op 22 september 1972.

Als de dood zo plots toeslaat, is het vreselijk hard voor wie achterblijft.

Je hebt ons veel te vlug verlaten, er waren nog zoveel mooie uren te beleven in familiekring. Wat had je toch al deugd beleefd bij de gedachte aan jullie gouden huwelijksjubileum in januari, want het deed je zo goed samen te zijn met je kinderen en kleinkinderen, of eens te kunnen praten met vrienden.

Het was een genot naar je te luisteren. Je volkse gezegden en rake vergelijkingen brachten ons zo dikwijls aan het lachen, maar toch was het ook op jou dat we beroep deden als het ernst was want je oordeelde correct en rechtvaardig.

Nu ben je heengegaan zoals we je altijd gekend hebben : aan 't werk, midden in je vele kleine karweitjes en zorg heeft de dood je verrast. Niettemin is het een troost voor ons te weten dat je klaar was om te gaan. Zoals jij geleefd hebt, lijdt dat geen twijfel.

Je geest verblijft nu in een welverdiende rust. Wij danken je voor al wat je ons doorgegeven hebt.

Victorine Van den Bremt,       zijn echtgenote ;  
Frans en Maria De Pauw-De Koninck,  
Zuster Julia De Pauw,

Lucien en Zoë Noët-De Pauw,       zijn kinderen ;

Roland en Nicole Meuleman-De Pauw

Annick Noët,

Filip Noët,       zijn kleinkinderen

De families :

De Pauw,

Van den Bremt,

Piron en

Slagmulder,

bedanken voor uw blijken van medevoelen.

Begraaf. De Rycke  
Nieuwerkerken t. 254.21 Haaltert tel. 229.76

Uit. P. De Schutter (Koster)