



DANKBAAR AANDENKEN AAN

De Heer

Louis DE PAUW

Echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN MECHELEN

geboren te St-Martens-Bodegem

op 14 februari 1916

en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek

te Asse op 12 augustus 1975,

voorzien van het H. Sakrament der Zieken.

Spijts de beste zorgen bezweek deze man aan een kwaal die hem langzaam naar het graf sleepte. Telkens blijkt opnieuw dat geen mens zijn eigen leven in handen heeft.

Wie kan zeggen wat er al die maanden ziekelijkheid in het gemoed van die man is omgegaan? Hij leefde tussen vrees en hoop en toch was hij zo rustig, zo kalm, zo blijgemoed zelfs.

Lieve echtgenote, woorden kunnen u thans niet troosten, maar blijf betrouwen op de Heer. Tijdelijk zijn we nu gescheiden, in afwachting van een eeuwig blij terugzien.

Duurbare vader, beminde zusters, schoonzusters en schoonbroers, wees moedig en gedraag u in deze beproeving als ware christenen, die zich overgeven aan de Wil van God en die leven in de zalige hoop elkander terug te zien om nooit meer gescheiden te worden.

Beminde bloedverwanten en vrienden, vaarwel, bewaar mijn aandenken in uw hart en vergeet mij niet in uw gebeden.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de teraardebestelling, had plaats in de parochiale kerk van St-Martens-Bodegem op zaterdag 16 augustus te 10 uur.

Uw gebed
en medevoelen
waren een echte troost.

Hiervoor danken U van harte :

De families DE PAUW,
VAN MECHELEN,
MOSTINCKX
en WOUTERS.

St-M.-Bodegem, Fr. Schoukens, koster. Ond. begr.