

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

## Maria-Theresia DE PAUW

weduwe van

**Mijnheer Victor WITTERZEEL**

*geboren te Haaltert, op 28 november 1877 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te Iddergem,  
op 1 december 1960.*

*Gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk.*

Allen die haar hebben gekend zullen zich haar blijven herinneren als de sterke, moedige, vlijtige vrouw met innemende glimlach en steeds opmonte-rend woord, met grenzeloos vertrouwen in God en in de mensen. Haar grote hart liep over van ontfer-ming, goedheid en liefde.

Hier staan we nu, o Moeder-lief, verweesd en zielsbedroefd, met U verankerd door elke vezel van ons vlees, door elke druppel van ons bloed. Ook niet de dood vermag het ons te scheiden, want in gedach-ten blijven we bijeen: Gij, Moeder-lief, bij ons en wij, Uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, met U. Help ons door onze zorgen en moeilijkheden. Heb innig, innig dank voor alles wat Ge zo gulhartig voor ons allen hebt gedaan. Nooit zullen we U vergeten.

En wij, en ook Uw zusters, broers, Uw vrienden en familie, we zeggen U geen vaarwel, maar wel tot weerziens in Gods schone hemel, waar Ge nu eindelijk de welverdiende rust in alle eeuwigheid geniet.

Zoet hart van Maria, bid voor haar.

Drukkerij A. Van den Broeck-De Boey, Maanstraat, 15, Aalst



Mijnheer en Mevrouw

Leopold VAN DER SPEETEN-WITTERZEEL,

Mejuffier Romanie WITTERZEEL,

Mijnheer en Mevrouw

Maurice WITTERZEEL-VAN VAERENBERGH,

*haar kinderen*

Ir. en Mevrouw

Frans PAUWELS-VAN DER SPEETEN en zontje

Rudi,

Mejuffier Dina VAN DER SPEETEN,

Mijnheer Viktor WITTERZEEL,

Mijnheer Erik WITTERZEEL,

*haar kleinkinderen en achterkleinkind*

De familie DE PAUW,

De familie WITTERZEEL,

De familie SCHOCKAERT,

De familie GORTEMAN,

danken van harte voor  
deelneming en gebeden.