

Ik geloof in God, de Vader almachtig, de Verrijzenis van
het Vlees en het Eeuwig leven. (Symbolum)



Gedenk in vroom gebed

Mevrouw Martha De Pauw

weduwe van de

Heer Alfons Van der Schueren

geboren te Wetteren, op 28 juli 1898
en godvruchtig overleden te Gent, in 't Gesticht
O. L. Vrouw Middelaars, op 24 oktober 1957
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten en de
Pauselijke Zegen.

O barmhartige en genadige Heer, die volgens de
menigte van Uw barmhartigheden de zonden der boet-
vaardigen uitwist en dan de kwijtschelding aller schulden
der vorige misdrijven vernietigt, zie genadig neer op deze
Uw dienares.

Vernieuw in haar, goedertierenste Vader, alles wat door
aardse zwakheid bedorven of door bedrog van de duivel
geschonden is en hecht dit lidmaat, dat door Uw Zoon
verlost is, aan het ene lichaam der H. Kerk. Door Kristus
onze Heer. Amen.

Mijn kinderen en kleinkind, U zo vroeg te moeten
verlaten, viel mij zeer pijnlijk, onderwerpt U aan Gods
H. Wil, aanvaardt deze beproeving in geest van geloof en
bedenkt uw ouders uw leven lang door gebed en kristelij-
ke levenswandel. Ik zegen u, steeds zal ik moederlijk over
u waken.

Mijn broers en zusters en gans de familie, ik groet u
zeer genegen, bidt voor mij en tot eeuwig weezien
in God.

Bid de Vier Akten.



Hr en Mw Willy Van der Schueren-Baert
en zoon Gilbert,
De familiën De Pauw, Van der Schueren,
Van Paemel en Van Langenhove,

danken U hartelijk om de bliken
van deelneming in hun rouw.

Druk Verbaere, Wetteren