

Een rechtvaardige is tot de Heer teruggekeerd.

†

Vroom aandenken aan Mijnheer

PETRUS DE PAUW

weduwnaar van Mevr. Adelaïde VAN ACOLEYEN

geboren te Wichelen den 21 April 1869 en godvruchtig overleden te Bevere-Oud. den 9 April 1948.

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Kind van te lande kreeg hij van zijn diep christelijke ouders op zijn levensweg drie schatten mee: liefde tot het geloof, liefde tot de familie en liefde tot het volk.

Midden de deinende ebbe en de zwellende vloed van de wisselvalligheden van onze grillige tijd was zijn geloofsvertuiging voor hem een onwankelbare levensanker.

Zijn gedachten waren de klare weerspiegeling van het aloude Vlaamse geloof zijner vaderen; zijn strevingen gingen naar een gelukkig hiernamaals; zijn gevoelens werden bewogen door een diep christelijke liefde.

Hij dacht belicht door zijn geloof, hij hoopte bestraald door zijn geloof, hij handelde geleid door zijn geloof.

Dat zulk een man de steun, de zegen en de kroon van zijn familie zou zijn dringt zich op. Tijdens haar leven omringde hij zijn echtgenote met koesterende genegenheid. Zijn talrijke kinderen - waarheen ze 't leven als bladeren ook mochte verspreid hebben - waren dag noch nacht uit zijn gedacht. Aan de zijnen heeft hij voor de verdere strijd van het leven al meegegeven wat zijn handen aan vlijt, zijn geest aan wijsheid en zijn ziel aan edelheid bevatten.

Midden zijn volk heeft hij geleefd als iemand die gelukkig is met de mensen te mogen spreken en hun voornamelijk hun dienst te bewijzen. Ongekunsteld was de groet die hij aan zijn evenmens bracht, vriendelijk en open de lach waarmede hij hun goedheid vergold.

Lieve KINDEREN, na volbrachte levenstaak ben ik uw Goede moeder gaan verwoegen. Wij volgen van hierboven steunend en beschermend uw leven. In uw dagelijkse gebeden herinnert U onze gedachtenis, gij voornamelijk mijn zoon-priester.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

Mijnheer en Mevrouw Cyriel DE PAUW-HECTOR en hun zoon Pierre;

Mejuffer Marie DE PAUW;

Eerwaarde Pater Edgar DE PAUW, Minderbrosder-klooster Ronse;

Mevrouw Cyriel SCHAMP-DE PAUW en haar kinderen Godelieve & Hugo;

Mijnheer en Mevrouw Emiel SCHOORENS-DE PAUW en hun kinderen Adelaïde, Aline, Edgar, Frans, Joseph, Odilon en Bernard;

Mejuffer Marguerite DE PAUW;

Mijnheer Frans DE PAUW-VAN ACOLEYEN;

Mijnheer René VAN ACOLEYEN-VERMEEREN;

E.E. Zusters Rita en Monica BAEYENS, in het klooster der Zusters Augustinessen te Oudenaarde;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Petrus GALLE-DE PAUW;

De families DE PAUW, VAN ACOLEYEN, COPPENS en ROELANDT;

Bedanken Ued. van harte voor deelneming en gebeden.