

Sterven is het eeuwig leven beginnen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS DE PAUW

echtgenoot van Mevrouw

MARIE BOGAERT

geboren te Oordegem, de 30 december 1886 en schie-
lijk overleden te Erpe, de 30 januari 1962, gesterkt door
het H. Oliesel in extremis.

De gedachtenis van deze dierbare overledene, roept
in ons het beeld op van een vroom, minzaam, offer-
vaardig en rechtvaardig man.

Als toegewijd echtgenoot en goede vader, vormde hij
in zijn huisgezin een schone, kristelijke, familiale geest,
die tezamen met zijn gedachtenis zal blijven voortleven
in de gezinnen van zijn kinderen.

Gelukkig de mens die het er gedurende zijn leven zo
op aanlegt, dat bij het einde, de dood, zelfs al komt zij
onvoorziens, niet hoeft te vrezen; want deze zal voor
hem een bron van geluk zijn, en het begin van de
onvergankelijke vreugde in de liefde van de Heer.

Dierbare echtgenote, samen droegen wij wel en wee.
Ik dank u voor die jaren van trouwe liefde en genegen
zorgen. Mijn heengaan weze voor u niet te zwaar, in de
vaste hoop op een weerzien in en bij O.-L.-Heer.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gij waart het
middelpunt van mijn geluk, mijn trots en mijn troost.
Laat nu uw trouwe liefde voortduren in blijvende eer-
bied en liefde voor moeder en in dagelijks gebed voor
mijn zielerust.

Beste familieleden en vrienden, blijft mij gedenken
in uw kristelijk en vroom gebed.

H. Hart van Jezus, uw rijk kome!

(300 d. aff.)

Mevrouw Marie Bogaert: *zijn echtgenote,*
Heer en Mevrouw Albert Bruyland-De Pauw
en kinderen:

Heer en Mevrouw Emiel Callebaut-De Pauw
en kinderen:

Heer en Mevrouw Laur. De Pauw-Meuleman
en kinderen:

Heer Herman De Pauw:

Heer Roger De Pauw;

zijn kinderen en kleinkinderen,

De familiën De Pauw, Bogaert, De Winter
en Schockaert,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en voor uw
gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarten Erpe.