

*Herinner je niet mijn droeve dagen,  
maar wel mijn leven in de zon  
en hoe het was toen ik nog alles kon.*



Suzanne De Pauw

° 14 januari 1929

† 21 september 2002

Als in een bliksemflits ben je verdwenen.  
Als een bliksemflits was ook je leven.  
Steeds sneller en sneller wou je gaan,  
maar nu bracht de dood je tot staan.  
Van hieraf aan moeten wij nu verder zonder jou.  
Maar door onze herinneringen  
kunnen wij altijd weer zeggen :  
wat houden wij veel van jou.

Vaarwel mama.

Vaarwel oma.

Haar kinderen en kleinkinderen  
danken u voor uw medeleven.

Begr. Van Vije, Zottegem

