

Zalig deze die door daden en leven tijdig zijn naam
in Gods hart heeft geschreven.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Anna-Maria De Pelsemaeker

Weduwe van Mijnheer

REMI WESE

geboren te Schendelbeke de 21 december 1862 en
overleden te Nederboelare de 16 januari 1957.
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.



Het menschenleven ook al loopt het soms over vele
jaren is steeds te kort en daarom laat het afscheid vaak
droefheid en tranen. Vooral wanneer de afgestorvene
zovele herinneringen nalaat van grenzeloze goedheid
en offervaardigheid.

God was haar genadig, want ze bleef van kwalen en
lijden bespaard en mocht in rust en voldaanheid van
een gelukkige oude dag genieten. En hier past het een
speciaal woord van dank te brengen aan kinderen en
kleinkinderen, die voor de afgestorvene ware toonbeel-
den zijn geweest van familiale getrouwheid en liefde.

Zij zag het einde naderen en gelaten gaf zij zich over
toen God haar riep en gesterkt door de H. Sakramenten
gaf zij haar ziel rustigen gelaten over aan haar Schep-
per, degenen zegenend die haar licht en vreugde waren.
H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d.afl.)



De Families De Pelsemaeker ;

Wese ;

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene,

DANKEN U.

Drukk. Pieraert