

†

Bid voor de zielerust van

Cléry, Gustaaf DE PELENEER

**zoon van Emile DE PELENEER en
Mathilde DAVID,**

geboren te Everbeek op 23 september
1938 en er schielijk overleden op
18 mei 1984, gesterkt door de gebe-
den van de H. Kerk.

Diepe wonden kan het lijden gra-
ven in een mensenhart. De miseries
en de tegenslagen kunnen een mens
in een schier uitzichtloze situatie
brengen, die voor de buitenstaander
onbegrijpelijk is. Alleen de Heer weet
wat er dan in een mens omgaat en
Hij alleen kan er over oordelen.

Elk mensenleven is onvolmaakt. Is
het niet om ons te bemoedigen dat
de Heer zegt « Al wat de Vader Mij
geeft, zal tot Mij komen... het is Zijn
wil dat ik niets van wat Hij Mij ge-
geven heeft verloren laat gaan ».

(Joh. 6,37-39)

Ook onze dierbare overledene be-
hoort door zijn H. Doopsel tot de
geliefden van de Heer. Moge hij,
voor wie wij samen met de Kerk
een beroep doen op Gods barmhar-
tigheid, opgenomen worden in het
eeuwigdurende hemelse geluk.

H. Hart van Jezus, op U stellen
wij ons betrouwen.

De families DE PELENEER-DAVID,

danken U voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel