



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER**

**Emiel DE PELSENEER**

echtgenoot van Mevrouw

**Mathilde DAVID,**

geboren te Moerbeke op 3 september 1900  
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-  
kliniek te Brakel op 16 december 1976,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Begraven te Everbeek St.-Jozef op 21-12-1976.

Onze dierbare overledene Emiel, die we  
vandaag ten grave dragen, is vrij plots van  
ons heengegaan, doch zijn grote ontmoeting  
met le Heer van alle leven en dood was  
toch niet onvoorbereid.

Diepgelovig als hij was, had hij steeds  
zijn steun en sterkte gevonden in zijn onwan-  
kelbaar geloof. Steeds was het voor hem  
een genoegen dienst te bewijzen aan de kerk  
en haar priesters, aan de zusterkes en aan  
de zovele vrienden en bekenden. Toen de tijd  
gekomen was om wat rust te nemen na de  
jarenlange arbeid, niet alleen omwille van  
de ouderdom maar ook om gezondheidsrede-  
nen, was het hem andermaal een genoegen  
telkens als zijn familie, vrienden en kennis-  
sen even op bezoek kwamen.

Bidden we nu met vertrouwen tot de Heer  
dat Hij zijn trouwe dienaar vergeving schenke  
en hem opneme in zijn barmhartigheid tot  
eeuwige rust en vrede.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkin-  
deren, zo graag had ik nog enkele jaren bij  
u gebleven. Ik dank u voor uw trouwe lief-  
de en uw kommervolle genegenheid. Bidt tot  
God dat Hij mij genadig weze en dat Hij u  
sterke. Beste familie, vrienden en kennissen,  
ook u dank ik allen voor uw genegenheid.  
Denk nog af en toe eens aan mij in een  
vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.  
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

**Namis op zaterdag 26 februari 1977 om 19 u.**

De families DE PELSENEER, DAVID,  
VANDEN HERREWEGEN, DETANDT,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek