

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

Johnny, Eddy DE PELSENEER

zoon van Willy DE PELSENEER
en Marie-José DE MEULEMEESTER,

geboren te Opbrakel op 20 mei 1965 en
overleden ten gevolge van een smartelijk
ongeval te Opbrakel op 26 september 1986.

Al weten wij dat ons samenzijn hier op
aarde eens ten einde komt en we er ons
op voorbereiden, doet het hartpijn als dit
ogenblik gekomen is, zeker nu dat onze
dierbare overledene zo plots van ons is weg-
gerukt, zo onverwacht, op een nog zo jonge
leeftijd.

Hoe inniger de liefde was, des te pijnlijker
voelen we de scheiding aan. Als gelovige
mensen weten we echter dat de dood niet
het einde is, maar een overgang naar het
eeuwige leven.

Bidden we daarom in gelovig vertrouwen tot
de Heer van leven en dood, dat Hij in barm-
hartigheid Johnny nu moge opnemen in het
hemels Vaderhuis tot eeuwige rust en vrede.
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

DE PELSENEER-DE MEULEMEESTER
danken U.

Namis : zaterdag 1 november om 19 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Uitg. Raf. Vandergynst, Everbeek