

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in mij gelooft, al is hij ook gestorven, hij zal leven.

BID VOOR † DE ZIELERUST

van Mijnheer

Omer DE PELSENEER

echtgenoot van Mevrouw

Monique-Germaine COOLS

geboren te Viane, de 7 februari 1927 en er schielijk overleden de 4 april 1961, voorzien van de H. H. Sacramenten in extremis.

Gelijk bij zomerdag een boom in volle groei kracht plotseling door een bliksemschicht wordt neergeweld, zo ook is deze geliefde vader, bloedverwant en vriend, in de volle kracht van 't leven als met een slag weggemaaid en aan het oog zijner geliefden ontrukkt. Eens te meer is bewaarheid het woord van de Navolging: « Velen sterven plotseling en onverwacht, want het uur dat men het niet vermoedt, zal de Zoon des mensen komen ».

God is immers onze Schepper, Hij geeft ons het leven om het te gebruiken in zijn dienst en om onze zaligheid te bewerken. Hij ook neemt het terug als 't Hem belijft om ons te vergelden, want God alleen ook is de Rechtvaardige Rechter die ons leven oordelen zal. Wezen we steeds bereid om voor Hem te verschijnen.

Dierbare echtgenote, kinderen en bloedverwanten, mijn plotseling sterven dompelt u in diepe en rechtmatige droefheid, maar treurt niet als zij die geen hoop hebben op een blij weerzien, meer dan ook wil en blijft God voor u allen een goede Vader.

En gij allen die hem als vriend hebt gekend bidt met de familieleden voor zijn zielrust: Ontbind, smeken wij, Heer, de ziel van uw dienaar Omer van alle zondeband, opdat hij bij de heerlijkheid der verrijzenis opgewekt onder uw Heiligen en Uitverkorenen moge voortleven. Door Christus onze Heer.

Uitg. Wwe Matthys, Viane

De familieën DE PELSENEER, VAN DEN BERG,
COOLS en VAN DEN BERG,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U