

Vroom aandenken aan

DE HEER

ADOLF DE PELSMAEKER

echtgenoot van mevrouw

MARIA BOTERBERGH

geboren te Erembodegem op

14 september 1908 en godvruchtig overleden

te Aalst in het O.-L.-Vrouwziekenhuis

op 18 juni 1989,

gesterkt door het sakrament der zieken.

Lid Kristelijke Bond Gepensioneerden

Bij het afscheid van deze goede man en vader, zijn droefheid en vreugde, rouw en dankbaarheid in ons hart verstrengeld, Heer.

Gij gaf hem gezondheid, kracht en levensmoed.

Gij gaf hem de sterke, onbuigzame wil om voor vrouw en gezin onverpoosd te zorgen.

Gij gaf hem de blijmoedigheid en de zin voor gezonde humor, die hij met gulle hand heeft rondgestrooid.

Gij gaf hem alles om een gelukkig mens te zijn; en dat geluk aan ons allen mee te delen.

Daarom zijn wij vandaag, door onze tranen heen dankbaar Heer.

Eenvoudig maar dankbaar voor dit voorbeeld van overtuigd kristelijk leven.

Dankbaar voor het leven van deze goede mens.

Mevrouw De Pelsmaeker - Boterbergh, kinderen en kleinkinderen, en de families De Pelsmaeker, Boterbergh, Van den Bossche en Arijs

danken U oprecht voor de blijken van deelneming in hun rouw.

Zij waren een echte steun voor hen.

Namis woensdag 16 augustus om 19.30 u.

Begr. Verbeiren, Hogeweg, Erembodegem

Tel. 21 73 18

Druk. Daelman - Tel. 77 36 40