

†

Bid voor de ziel van

Mevrouw

CLARA DE PELSMAEKER

weduwe van de Heer

HENRI UITTERHAEGEN

geboren te Erwetegem op 25 januari 1916 en godvruchtig overleden te Zottegem op 2 mei 1980, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

—

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

De Heer en Mevrouw Adelin Fiers-Uitterhaegen en kinderen,
De Heer en Mevrouw Leon Uitterhaegen-Van Damme en kind,
De Heer en Mevrouw Achiel Holderbeke-Uitterhaegen en kinderen,
De Heer en Mevrouw Clement Ghislain-Uitterhaegen en kind,
De Heer en Mevrouw Albert Uitterhaegen-Mornie,
De families De Pelsmaeker, Uitterhaegen, Daneels en Pannekoeke.

De zon schijnt haar warme lentestrallen over de verlangende aarde, en schijnbaar komt de duisternis over een mensenleven. Schijnbaar, want Gods warme en eeuwige liefde is daar nog, bron van Leven en Geluk voor goed ; deze echte voor altijdurende warmte omhult nu onze geliefde !

Zij heeft het niet gemakkelijk gehad ; een leven getekend door beproeving en ziekte, door hard werken en labeur. Een leven te vroeg afgebroken, daar waar nog zovelen haar genegenheid waardeerden. Het kruis heeft zij sterk gedragen, zonder klagen, steeds bekommerd om haar gezin. Maar het afscheid van haar echtgenoot heeft zij niet lang overleefd. Zelf reeds getekend door de ziekte heeft zij hem gevolgd in overgave aan Gods Wil. Haar grootste pijn zal wel geweest zijn haar geliefde kinderen en kleinkinderen te verlaten, maar haar grote en diepe troost te weten dat zij zich mocht overgeven in de handen van een betrouwbare Vader, bij wie zij gans haar leven sterkte had gevonden.

De meimaand is toegewijd aan Maria, wij weten dat niemand verloren gaat die op Maria betrouwd heeft. Onze hemelse Moeder zal nu ook haar beste voorspreekster zijn !

Goede kinderen, dank voor uw grote genegenheid en tedere zorgen. Liefste kleinkinderen, verder wil ik waken over U ! Dierbare zusters, familieleden en vrienden, blijven wij verbonden in gebed. Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede ruste !