

Vandaag is de mens in volle gezondheid, en morgen is hij als een rook verdwenen. (Prov.)



Gedenk in uw gebeden de ziel van  
DE HEER

## **Frans DE PELSMAEKER**

echtgenoot van Mevrouw

### **Apollonia Ivonne GHIJSSELS**

geboren te Denderleeuw op 10 november 1905  
en er plotseling overleden op 28 juli 1970,  
gesterkt door de troostmiddelen vae onze Moeder  
de H. Kerk.

Een goede echtgenoot en lieve vader verliezen in enkele ogenblikken... Gelukkig dat wij kristenmensen zijn en weten dat de Heer nooit slaat of dat Hij ook terzelve tijd zalft; dat Hij met de beproeving ook de nodige sterkte geeft om het kruis te kunnen dragen.

Kalm en rustig heeft hij het offer van zijn leven gebracht. Een hard maar schoon leven, gestaald door werk en zorgen en gemerkt met een onverwoestbaar geloof en godsdienstzin.

Heer, wij bidden U, geef hem het eeuwig geluk in ruil voor al het goede dat hij hier heeft gedaan. Heer, spreek tot hem de woorden uit het Evangelie « Kom, goede en trouwe dienaar... bezit het rijk dat U van alle eeuwen is voorbereid ».

Mijn lieve echtgenote, heel onverwachts moeten wij scheiden. Wij hebben samen lief en leed gedeeld en konden nog lang voor mekaar de steun zijn en de hulp in onze dagelijkse zorgen.

Mijn beste kinderen, blijf moeder omringen met genegenheid en wees gelukkig in uw verder leven.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

---

Voor de blijken van medeleven  
danken U,

de families De Pelsmaeker,  
Ghijssels,  
Van Valckenborgh  
en Van der Kelen.

---

Begr. W. DE POORTER, Rodenbachstraat  
Drukkerij RIGO. Denderleeuw