

Wij herdenken in vroom gebed de ziel van

Mevrouw

Maria DEPELSMAEKER

Echtgenote van de heer

Leopold VANDENHAUTE

Geboren te Welle op 17 december 1895 en er
godvruchtig overleden op 27 maart 1975,
gesterkt met de HH. Sakramenten der zieken
en het H. Oliesel.

Lid van de bond der gepensioneerden

—+—
'k weet mij gelukkig in leven en dood
steeds hoop ik goedheid van God 't ondervinden
en zoek ik rust in zijn veilige schoot
'k zal bij mijn Herder steeds zaligheid vinden.

Voor ons voor wie haar heengaan een pijn en
verdriet betekenen, zijn deze woorden een moeilij-
k te aanvaarden troost.

Maar voor haar is dit de weg die zij droomde;
te sterven terwijl ze samen was met de Heer.
Alleen in geloof kunnen wij dit begrijpen, voor
de rest kunnen wij alleen zwijgen en trachten
de weg van haar te betreden.

De weg van elke mens, bij vallen en opstaan,
is trachten steeds dichters met Kristus verbonden
te zijn.

Heb dank, Heer, voor alles waarin Maria ons is
voorgegaan.

Dierbare echtgenoot, heb dank voor de vele
jaren van liefde en trouw; dierbare kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen, familieleden
en vrienden, houdt van elkaar en bidt voor mij.

De families :

**DEPELSMAEKER,
VANDENHAUTE,
WITTERZEEL en
VAN HAVERBEECK**

zeggen oprecht dank voor uw gebed en betoon
van medevoelen.

Begraaf. W. Depoorter - Denderleeuw