

Het leven op aarde is luttele schijn
Wie gisteren waren, vandaag niet meer zijn



**Genadige Heer Jezus,
schenk eeuwige vrede en vreugde
aan de vrome ziel**

van Mevrouw

Maria DE PELSMACKER

echtgenote van Mijnheer

Remi DANEELS

geboren te St Goriks-Oudenhove,
die 10 november 1883

en godvruchtig overleden te Erwetegem,
de 14 juli 1959, voorzien van de genademiddelen
van onze Moeder de H.Kerk en de
Apostolische zegen.

Heer, wij zijn U innig dankbaar om de zachte levensloop van deze door en door christelijke moeder, want dat Ge haar gesteld hebt op onze levensweg is voorzeker een grote genade te noemen. Zij was zó stichtend in haar eenvoud; zó diep in haar geloof zo angstvallig in haar plichtsbetrachting, zo' uitnemend in haar goedheid, zo' gelaten in haar lijden, zo' bescheiden en voorbeeldig in gans haar doen en laten, dat ze door haar uiterlijke verschijning alleen reeds, eenieders eerbied afdwong.

Zij voelde zich vreemd in deze tijd, daarom zonder ze ze zich af van alles wat men «modern» noemt, zij werkte, zorgde en maakte van haar nederige woning een gezellige thuis waar het aangenaam was om te vertoeven, Moeder had een natuurlijke zin voor orde en netheid, daarom had ze een plaats

voor ieder ding en ieder ding stond op zijn plaats; wie zal het haar nadoen? alleen haar kinderen omdat ze het voortdurend van moeder hebben gezien en geleerd.

Moge de Heer haar rijkelijk belonen om alles wat ze voor haar man en kinderen heeft gedaan.

Mijn duurzame Echtgenoot voor mij is de tijd van lijden en zorgen voorbij en een tijdperk begonnen van eeuwige rust en duurzame vrede. Hoe gaarne had ik nog enkele jaren met u vreugde en smarten van het leven gedeeld!

Mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen dankt God met mij voor de zegenrijke jaren die Hij mij gaf. Het leven was mij dierbaar en gaarne ware ik bij u allen gebleven, maar Gods wil zij gezegend. Naast God waart gij mijn troost en veel van mijn lijden heeft uw teerhartige genegenheid en liefde volle zorgen verzucht. Vanuit de Hemel blijft ik over U en uw gezinnen waken.

Mijn goede Familieleiden en vrienden, wilt mij gedenken in uw vrome gebeden. Het pijnlijke van God is slechts een ogenblik, zijn vreugde waarin we allen elkaar terug zullen ontmoeten is eeuwig.

Bid de 4 akten.

R. I. P.

Uw deelneming in het verlies van haar die ons zo duurzaam was, schonk ons veel troost en uw gebed was een kostbare hulp voor onze beminde overledene

Mijnheer Remi DANEELS kinderen kleinkinderen
en achterkleinkinderen;

De Familiën DE PELSMACKER, DANEELS VAN
NIEUWENHOVE en GABRIELS.

Uitg. v. D. Schueren, Koster Erwetegem