

Heer Uw wil geschiede.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

*Maria Victorina De Pelsmaeker*

echtgenote van de Heer

PETRUS JOSEPHUS VAEYENS

Geboren te Denderhoutem, op 29 mei 1895 en  
godvruchtig overleden te Denderleeuw op 6 juni 1965  
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Zij was een allertederste vrouw en moeder en de  
liefde die zij hen toedroeg, sloot de liefde voor  
God niet uit.

Eenvoudig en oprecht van harte, God vrezende  
bewandelde zij standvastig de wegen des Heren, en  
stierf in vrede de kostbare dood der rechtvaardigen  
die het einde is der aardse ellende, het begin van  
het eeuwig leven.

Diep godsdienstig vond ze troost en sterkte in het  
gebed. Haar levenswijze strekte tot Gods glorie en  
tot welzijn van haar evenaaste.

Bemide Echtgenoot, ik dacht niet u zo vroeg te  
moeten verlaten. God roept mij tot Hem, 't is dat  
het zô best is ! Wij hebben op aarde lief en leed  
gedeeld, gij waart zô goed voor mij. Ik bid voor  
u in de hemel.

Teerbemide Kinderen en Kleinkinderen,  
gij waart mijn roem en trots hier op aarde; blijf  
mijn heerlijke kroon hierboven.

Gij allen, bloedverwanten, vrienden en kennissen,  
gedenk mij in uw gebeden, ik waak over u allen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

---

De families :

DE PELSMAEKER,  
VAEYENS,  
DE KERPEL en  
LAGRAIN

danken U zeer voor uw gebed en me-  
devoelen bij het heengaan van onze  
dierbare overledene.

---

Begraaf. De Poorter, Rodenbachstr. Denderleeuw