



Vroom aandenken aan mevrouw

**Madeleine, Yvonne
DE PELSMAECKER**

weduwe van de heer

Arthur, Livinus ROELAND

geboren te Erwetegem

op 26 november 1905 en godvruchtig
overleden te Zottegem op 23 juni 1988,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de kristelijke bond
der gepensioneerden en K.A.V.

Julien en Irène ROELAND(†)-KESTELEYN,
kinderen en kleinkinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Thiery en Julienne
VAN CAENEGEM-ROELAND,

De families : DE PELSMAECKER,
ROELAND, DANEELS en BOGAERT
danken U oprecht om uw kristelijke
deelneming.

Niettegenstaande haar laatste levensjaren
een zeer zware kruisweg geweest zijn,
heeft ze toch nog een hoge leeftijd mogen
halen.

Het plots afsterven van haar geliefde echt-
genoot, en haar kinderen zien voorgaan in
de dood, moet een zware kruisgang mee-
brengen. Ze moet een sterke vrouw ge-
weest zijn om dit alles te kunnen overleven.
Toch heeft het haar leven getekend. Wat
teruggetrokken is ze gaan leven, maar toch
even waakzaam, met tussendoor steun en
kracht puttend in het gebed, vooral in de
paternoster die ze steeds bij de hand had.
Zij die in haar eenzame uren, haar lijden
en gebeden opgedragen heeft voor haar
overledenen rekent nu ook zeker op ons
gebed.

Moge zij na de pijnlijke scheiding, in des
te grotere vreugde herenigd worden met
haar geliefden, dat weze onze bede voor
haar die ons zo dierbaar was.