

De brave vrouw, de goede moeder
Beklage niemand, want zij is,
Vol deugden, naar den deugdvergoeder
verhuisd, uit 's werelds wildernis. Gezelle

GEDENK IN UW GEBED

de ziel van Mevrouw

VICTORINA DE PELSMAECKER

echtgenoot van den heer

FRANS DE GENDT

geboren te Denderhoutem, den 23 Februari 1866,
en aldaar godvruchtig overleden den 15 Februari 1947,
gesterkt door de H.H. Sacramenten
en den pauselijken Zegen.

Wat te zeggen van deze brave vrouw, wier leven een voorbeeld was van liefde tot God, tot man en kinderen. Een leven zonder smet en vlek verdient een gelukkigen ouderdom. - Wat een zorg heeft zij gedragen en wat een werk heeft zij verricht voor haar huis. Rusteloos was zij bezig, met ledige handen zat zij nooit.

En dan hare groote en innige moederliefde ! Wie beschrijft haren angst en kommer voor hare kinderen, die verre van haar in den oorlog waren en waarvan er een, haar geliefde Edmond, haar ontviel in de oorlogsramp. Wie besefte haar lijden voor het verlies van haar andere kinderen, die al te vroeg haar ontnomen wierden.

Haar leven blijve voor haar kinderen en nabestaanden een boek vol wijsheid.

Genadige Heer Jezus, geef de ziel van Uw trouwe dienares het loon voor haar deugdzzaam en welbesteed leven en dat het eeuwige licht hare ziel verblijde !

Dierbare echtgenoot, meer dan vijftig jaren hebben wij samen geweest en met liefde elkaar bejegend, en gewerkt en gezwoegd voor 't welzijn van onze kinderen. Mijn onverwacht scheiden pijnigt u. Draag deze smart aan God op : Hij zal u sterken en helpen. Tot wederziens in den hemel.

Beste kinderen, ik geef u mijn laatsten zegen, gaat voort op uwe banen, steunend op God en 't geloof, en waar gij ook zijn moogt, wees moeder indachtig. Gij vooral, mijn lieve zoon, priester Gods, denk dagelijks aan mij in het heilig misoffer ; denk dikwijls aan moeder, die fier was over u. Mochten wij elkander wederzien in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

O L.Vrouw van Troost spreek ten beste voor uwe dienares bij den Goddelijken Meester en troost en sterk ons allen.

Heer Frans DE GENDT,
Heer en Mevrouw Albert KIEKENS-DE
GENDT, kinderen en kleinkind,
De kinderen van wijlen Heer en Mevrouw
Gerard DE GENDT-COPPENS,
Heer Dokter en Mevrouw Gustaaf DE
GENDT-VAN OUDENHOVE en kinderen,
Heer en Mevrouw Aimé-DE GENDT-ROF-
LANTS en kinderen,
Eerwaarde Heer Marcel DE GENDT, on-
derpastoor St-Jozef Aalst.
Heer Augustinus DE GENDT-VAN CROMP-
HOUT, kinderen en kleinkinderen,
De familiën DE PELSMAECKER, DE
GENDT, VAN DEN STORME en VANDER
HEYDEN

danken voor deelneming en gebeden.

Cyr. Van Damme, Denderhoutem