

"Overal kan men het Licht van vrede en liefde uitdragen,,," (Dagboek van Z.H. Joannes XXIII.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Albert DEPESSEMIER

Voorzitter van het Kerkbestuur,

geboren te Everbeek op 10 december 1879 en
er overleden op 2 juni 1964,
gesterkt door de HH. Sacramenten en de
Apostolische Zegen.

De dierbare Overledene was een eenvoudige diep kristenmens, die de achtung genoot van gans de parochie: Geestelijkheid en gelovigen. Vertrouwensman van velen was hij zelf bekommerd om de Heer te behagen.

Sedert lange jaren Voorritter van het kerkbestuur, tevens broeder en oom van priesters, voelde hij zich verantwoordelijk voor de kerk. De vele uren, besteed aan de bestuurlijke zaken in dienst van het kerkbestuur, waren hem geenszins een last maar een eredienst.

Tot de laatste dag voor zijn ziekte gaf hij aan de parochie het schone voorbeeld van vrome aanwezigheid in de avonddiensten. Trouw lid van de H. Hartebond bad hij thuis, iedere dag, voor de parochie.

Verleden zondag zegde ons de H. Johannes (1 Jo 3, 14) "Broeders, wij weten dat we overgegaan zijn van de dood tot het leven omdat wij elkaar liefhebben,, Gans zijn leven is Albert in dienst geweest van de gemeenschap door zijn ambt. Stilaan werd de parochie zijn familie. Het zwaar offer van het afsterven van zijn geliefde zuster heeft hij moedig gedragen en opgedragen aan de Heer voor de parochie. God alleen weet hoeveel hij gebeden en geofferd heeft, de laatste jaren, voor zijn medeparochianen.

De Heer verlene hem het loon der uitverkozenen en zegene de parochie om wille van Zijn dienaar.

Teergeliefde broeders, zuster, neven en nichten, ik dank U voor uw warme genegenheid en zorgen. Gij mijn broeder en neef priesters zult mij aan het altaar indachtig wezen. Dat het trouw gebed voor malkeer de liefdeband weze, die ons samenbinde, in afwachting van het blijde wederzien.

De bereidzaamheid dag en nacht dienst te bewijzen van vrienden, geburen en bijzonder van zijn huishoudster is voor hem een aanmoediging en troost geweest gedurende zijn baproeving.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.



De families

DEPESSEMIER,
NEYBERGH,

BEDANKEN.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek