



In de verwachtingen der verrijzenis en gesterkt door het Sacrament der zieken en de Pauselijke zegen ontsliep in de Heer te Opbrakel op 10 mei 1966

DE HEER

Albert - Francies DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

CLARA GERMAINE VAN MAELDERGEM

geboren te Zegelsem op 26 december 1900.

Een in-goed mens is uit dit aardse leven heengegaan, terug naar zijn Schepper.

Hij was verstandig en blijmoedig, rijk aan doorzicht en stipt in het uitvoeren van zijn werk.

Gesneden uit één stuk, kon iedereen op hem vertrouwen en steunen. Hoe dikwijls reikte hij niet, meestal ongevraagd, de helpende hand aan familieleden en bekenden. Jaren lang bewerkte hij vol vlijt en vaardigheid het hout, tot het ogenblik waarop hij meende samen met zijn vrouw van een vredige, gezellige rust te mogen genieten. Maar die verhoopte rust werd gauw omgezet in een eeuwige rust en een diepe vrede bij God.

Met de goedheid en de glimlach op het gelaat is hij slapen gegaan.

Wij wachten biddend, tot wij hem weerzien bij het ontwaken in de hemel.

Verenigd met de heiligen in de hemel, bidden wij (voor de Eucharistieviering,) met Christus tot de Vader, dat Hij hem moge opnemen en voeren "ten paradijze".

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel



De families DE PESSEMIER, VAN MAELDER-
CEM, MASTELINCK en LIMPENS,

DANKEN U

voor Uw deelneming in rouw en gebeden.