

*Wij rouwen om de lieve man die wij verloren,  
hij was vader voor ons allen,  
geen moeite heeft hij zich getroost,  
met zijn handen werkte hij voor onze toekomst.*



Dankbaar aandenken aan

de heer

**Albert Josef  
DEPESSEMIER**

echtgenoot van mevrouw  
**Maria COPPENS**

Geboren te Nederbrakel op 19 januari 1924 en  
overleden in het A.Z. Zusters van Barmhartigheid  
Campus Delghust te Ronse op 8 november 2003,  
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

De families Depessemier, Coppens,  
Van Wijmeersch, De Wolf en De Cubber zijn U  
dankbaar voor uw aanwezigheid en uw gebed bij  
het afscheid van hun geliefd familielid.

*ROUWL. b.v.b.a. RAOUL - BRAKEL Tel. 055/ 42 24 49*

Albert,

het licht in je ogen wordt nu gedoofd,  
sluit ze in vrede en vergeet de strijd,  
je leven in onze kring is stilgevallen,  
maar wij zullen je nooit vergeten.

Je was vader voor ons hele gezin,  
je hebt gewerkt met je handen en heel je wezen,  
wij zijn je dankbaar voor zoveel:  
kortom, jouw arbeid bereidde onze toekomst voor.

De laatste tijd werd een lastige tijd:  
een tijd van ziekte, van pijn en niet meer kunnen.  
Uiteindelijk ben je van ons weggegaan  
toen het herfstseizoen zich volop doorzette.

Wij laten je nu in vrede,  
waar jij nu gaat zullen vriend en vijand samen gaan  
daar zal elke storm tot rust komen  
en elke traan gedroogd worden.

In onmacht laten we jou in Gods hand:  
Hij zal wel het beste met je voor hebben.  
Stof vergaat tot stof,  
maar al je liefde en goedheid blijft in Gods liefde.

*De namis wordt opgedragen op  
vrijdag 28 november 2003 om 18.30 uur in de  
decanale kerk Sint-Pietersbanden te Nederbrakel.*



Sjinn