

†
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer
ALFONS DEPESEMIE
echtgenoot van Mevrouw
SIMONNE DE CUBBER

Voorzitter van de Kerkfabriek van Oprakel
Voorzitter van de C. O. O.

Ondervoorzitter van de Boerengilde.

Lid van de H. Hartbond en het Xaverianegenootschap en andere godvruchtige verenigingen.
geboren te Oprakel, de 6 juli 1898, en aldaar godvruchtig overleden de 5 september 1957, bediend van het H. Oliesel "in extremis",



Een trouw echtgenoot en goede vader, een man van eer en plicht is heengegaan van ons, eenvoudig en open van karakter, begaafd van geest en edel van hart, steeds bereid, iedereen met raad en daad te helpen.

Hoe gaarne had deze goede vader zich blijven wijden met al zijn krachten, aan het geluk van vrouw en kinderen. Zijn laatste daad was zijn vaderlijk-genegen en diep-christelijk briefje aan zijn 12 jarig dochtertje op 't pensioonnat te Michelbeke. De dood trof hem bij 't eindigen van dit tederlijk briefje.

Zijn medelijdend hart ging ook verder dan zijn eigen familie. De belangen van de Kerk heeft hij, als voorzitter van de Kerkfabriek, immer behartigd; hij was een trouwe en toegewijde dienaar van de Kerk.

Als voorzitter van de C. O. O. ging zijn medelijdend hart naar de behoeftigen en de ellendigen van de parochie: hij spande zich in, op alle manieren, om de droeve toestand van deze mensen te verzachten en te verbeteren.

O. L. H. heeft hem getroffen op deze wereld om hem in het eeuwige leven de beloning te schenken die hem toekomt.

DIERBARE ECHTGENOTE, ik dank U om uw liefde en genegenheid; dierbare KINDEREN, weest de troost van uw moeder en blijft uw vader getrouw in uw gedachtenis en in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De Familiën DEPESEMIE, DE CUBBER, VAN DEN BOSSCHE.

Bedanken U oprecht voor de blijken van innige deelneming en gebeden.

Uitg. A. De Groo, Koster, Oprakel