

En wil ik Uw leven bezingen,
dan worden mijn woorden een lied,
Een lied van eenvoudige dingen,
van werken en vreugd en verdriet,
dan worden mijn woorden een kroon.
mijn vader, Uw leven was schoon... L.V.

†

IN GEDACHTENIS BEWAREN WIJ
ONZE INGOEDE VADER
DE HEER

Amedee DEPESEMIER

weduwnaar van Madeleine DE RIDDER,

geboren te Nederbrakel op 25 oktober 1914 en
godvruchtig overleden te Ronse in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid,
gesterkt door het H. Sakrament van de Zieken.
Lid van de Pastorale Ziekenzorgkern, K.B.G.
en andere kristelijke en sociale organisaties.

Vader, wij zijn bedroefd... en toch blij dankbaar
om je geluk!!!

Je leven, vader, was edel en schoon. De rust
zo zichtbaar aanwezig in je dagelijkse bezigheid
was de weerspiegeling van je zielevrede. Want
Jij bezat DE VREDE, die de hele wereld omvat.
Dat gaf je kracht tot voortdurende tevredenheid
met alles wat je meemaakte. De mooie tijd
toen je met bijje moed een kristelijk gezin
wou stichten.

De kommervolle dagen wanneer je jeugdige ge-
zin de scheiding meebracht van je brave echt-
genote, de moeder van je twee kinderen. Je
« brave Madeleine » zoals jij haar altijd noemde,
was pas 39 jaar toen ze naar de hemel ging.

Met je nooit aflatende werkzaamheid en je zor-
gende aanwezigheid gaf jij en met de hulp van

de familie, je kinderen een kristelijke opvoe-
ding. Je gaf hen een rijke studiegelegenheid
want je had er alles voor over om ook hen een
goede levensweg te tonen.

Nu ben je op je bestemming Vader!

In onze droefheid zijn wij toch blij om alles
wat je in die vele jaren voor ons bent geweest.
We danken je om de zware inzet van elke dag.
Mochten al je kinderen en kleinkinderen je
voetspoor volgen. Dat was ook je eigen lief-
ste wens.

Wil jij nu die kracht voor ons aan de Heer
vragen.

Samen blijven wij bidden opdat je eeuwige
rust volkomen weze, want tot je laatste dag
heb je getuigenis afgelegd wat een echt geloof
vermag.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik weet het,
het afscheid valt jullie zwaar, maar wees steeds
lief en verdraagzaam voor elkaar, tot we elkaar
weerzien in de hemel.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes b.v.o.

Namis : donderdag 2 augustus 1990 om 19 u.

De families
DEPESEMIER, DE RIDDER,
VAN WIJMEERSCH, VAN WIJMEERSCH,
danken voor de steun van uw gebed.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel
Rouwleiding Raoul, Brakel