



In dankbare herinnering aan
de Heer

ANDRÉ DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

PAULA VAN AUDENHOVE

geboren te Balegem op 11 oktober 1906 en er
plots aan de liefde van de zijnen ontrukkt op
21 maart 1979, voorzien van het H. Oliesel « in
extremis ».

Schatbewaarder van de Kerkfabriek O.L.Vrouw en
St. Jozef.

Oudstrijder 1940-1945.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij ;
zijn lieve aandacht voor de dagse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen ;
en alles wat hij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tezamen om zijn heengaan leden
en die zal blijven schrijven na vandaag.

Wat moeten wij zonder hem in het gezin
dat hij met trots en tederheid vereerde ?
Wat doen we zonder hem, die van hem leerden ?
Wij gaan een tijd van lange koude in.

Maar in zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land mogen we lopen
hém achterna, die hoopte wat wij hopen ;
hij is niet meer dan enkele stappen voor.

En tot zolang : vertroost elkander dan
met wat hij was en blijft voor nu en later :
goothartig echtgenoot, beminde vader,
vriend zonder weerga en rechtvaardig man.

Anton Van Wilderode.

Deze verzen wezen een dankbare herinnering bij
gelegenheid van uw sterkende aanwezigheid en
van uw deelname in de beproeving van de be-
droefde families De Pessemier, Van Audenhove,
Otte en Van den Brulle die u danken voor uw ge-
beden tijdens deze uitvaart.

R. De Brabander.