

Ten paradijze geleiden haar Gods engelen.

†
TOT ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna-Marie-Eugenie DE PESSEMIER

Weduwe van Mijnheer
OSCAR COPPENS

Geboren te Nederbrakel 26 februari 1890 en godvruchtig overleden te Opbrakel 18 september 1955. Gesterkt door de Hulpmiddelen en troostmiddelen van Onze Moeder de H. Kerk ging zij vroom en rustig over naar het ander leven.

Een jaar geleden werd vader onverwacht, doch niet onvoorbereid, na een kristelijk leven, aan de liefde van de zijnen ontrukkt.... Die slag trof moeder zo diep in haar ziek en ondermijnd gestel, dat ze hem niet meer te boven is gekomen.

Nu wij diep bedroefd rond haar doodsbed staan en het laatste afscheid nemen danken we God vurig omdat hij in zijn oneindige goedheid en liefde ons zolang een uitgelezen moeder heeft geschonken. Ze was kristelijk en stichtend en voor haar man en kinderen in goede en kwade dagen een sterkend levensvoorbeeld.

Moeder, met haar ongemeten liefde, met haar innige en innemende goedheid, met haar opofferende zorgen van elke dag, heeft op haar gezin en de haren een blijvende stempel gedrukt van werklust, vroomheid en offerliefde, zodat ze in ons leven getekend staat, naast God, als de meest weldoende en de meest verdienstelijke vrouw en moeder.

Zoals gans haar leven is geweest, schoon en voorbeeldig, zo was ze ook in haar laatste ziekte, stichtend, zacht en vredig. Voldaan en gelukkig is ze tot haar Schepper en tot de haren terug gekeerd in een ander en beter leven.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, steeds waart gij allen het voorwerp van mijn

grote zcrge en allesgevende liefde, maar toen mijn krachten begaven, was het dank zij uw zorgen en uw troosten dat mijn smart verzacht werd. Innig dankt moeder U. Blijft goede kristenen, bidt voor mij en vader, opdat we Hierboven weer allen verenigd worden. God zegene en Beware U allen !



De families DE PESSEMIER, SAEYTIJDT,
COPPENS en ROELANDT,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.