



DANKBAAR GEDENKEN WE
DE HEER

Arthur DE PESSEMIER

echtgenoot van Albertine DELCOURT

geboren te Nederbrakel
op 11 september 1911
en thuis overleden op 24 februari 1996,
begeleid door de gebeden uit de doden-
liturgie van de H. kerk.

De families :

**DE PESSEMIER - DELCOURT -
DE PESSEMIER - VAN WIJMEERSCH**
danken U voor uw gebed en medeleven.

Beste vader, lieve pepe,

De winter is voorbij, samen met de sneeuw
ben jij ook heengegaan. Wij wilden je nog
zoveel zeggen. Wij wilden je zo graag hel-
pen maar je wou niemand ten laste zijn.

Altijd werken, altijd vooruit
nooit klagen, nooit vragen.

Je was een man van weinig woorden maar
heel oprecht en eerlijk. Op je eigen manier
zag je ons allemaal even graag.

Je hebt nu geen pijn meer. Je bent rustig
ingeslapen in je eigen warme bed, in je ei-
gen mooie huis, helemaal alleen, zoals je
het zelf wilde. Dat is een troost voor ons.
Het wordt lente. De aarde wordt weldra
omgespit, de aardappelen geplant, de sla
gezaaid. En de plantjes zullen groeien.
Maar jij hoeft niet meer te werken. Rust nu
maar.

Thuur, ik zie je graag, ik mis je.
Pepe, we zien je graag, we missen je.

*je vrouw, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.*